

# Lyckad premiär för fotoutställningarna



Björns bröder invigde utställningen. Pelle med saxen och Sture till höger.

Den första tisdagen i september var det premiär för en ny aktivitet i Vänersborgs idrottsmuseum, fotoutställningar. Temat för första expon var gamla idrottsbilder från Vargön, som samlats och donerats till museet av bortgångne vargöbon Björn Andersson.

Till vernissagen hade en skara intresserade infunnit sig och hälsades välkomna av Ragnar Lindström. De fick vara med om den högtidliga invigningen med bandklippning, där Björns båda bröder Pelle och Sture var huvudaktörer.



Sedan var det fritt fram att studera dels den stora väggstavlan med bilder på olika idrottsutövare och lag från Vargön men även ett stort antal album med bilder från olika tider.



Studiet av bilderna och albumen medförde förstås livliga samtal och många ”är det inte?” och ”kommer du ihåg?” mellan besökarna och många festliga episoder plockades fram ur minnet.



Pratet uppblandat med många glada skratt fortsattes sedan runt kaffebordet och tiden gick fort tills det var dags att avsluta för dagen. Från flera håll konstaterades att det fanns mer att se och att det var läge för fler besök i idrottsmuseet.

Alla intresserade hade inte möjlighet att vara med på invigningen, vilket visat sig i att det droppat in besökare under övriga dagar som utställningen funnits till beskådande.

Det blev en lyckad start för fotoutställningarna och VIHF börjar nu ta fram underlag och planera för nästa expo.

Ing-Britt Knutsson